



Het opvoedingsproject van de scholengemeenschap

Opvoeder, mag ik je iets vragen ...

*Geef mij niet alles wat ik vraag
Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan krijgen
Vergelijk mij met niemand, zeker niet met mijn broer of zus
Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden
En als ik slechter lijk, zal ik eronder lijden
Laat mij zelf mijn eigen weg vinden
Als je alles in mijn plaats blijft doen, zal ik het nooit leren
Ik leer uit alles wat je doet, ook al zeg je het niet
Maar ik zal niet vlug doen wat je zegt, als je het zelf niet doet
Leer mij God kennen en liefhebben, en laat mij er bij jou iets van zien
Probeer mij te begrijpen en te helpen, als ik een probleem heb
Zie mij graag en zeg het me, ook al vind je dat niet nodig.*

1 Je talenten ontwikkelen, mogelijkheden ontdekken en gelukkig zijn: dat is de grote uitdaging voor onze school!

Het is een uitdaging voor onze school om ervoor te zorgen dat ieder kind zich goed voelt bij ons en er gelukkig is. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn. Wij hebben oog voor alle talenten en mogelijkheden van iedereen. Wij zorgen voor maximale ontwikkelingskansen. Onze kinderen mogen creatief zijn. Zo leren ze van elkaar en van de groep. Bovendien heeft ieder kind recht op een brede zorg. Daar staan wij voor. Ieder kind moet zich ook op emotioneel vlak kunnen ontwikkelen.

2 Van oorsprong zijn wij christelijke scholen.

Wij willen onze christelijke identiteit behouden. Wij kiezen voor een eigentijdse pastorale vorming op school. Wij werken bovendien bewust aan volgende christelijke waarden, die wij zelf trachten voor te leven:

- rechtvaardigheid: wij durven hier voor uit te komen;
- respect: dat verdient iedereen;
- solidariteit: wij zijn er voor elkaar, ook voor wie het moeilijk heeft;
- verantwoordelijkheid nemen: hiertoe word je uitgedaagd;
- verdraagzaamheid: wij aanvaarden anderen zoals ze zijn;
- vergevingsgezindheid: je mag al eens in de fout gaan, bij ons krijg je nieuwe kansen.

3 Elk kind heeft recht op kwaliteitsonderwijs.

Wij werken aan een evenwichtige vorming onder het motto: leren voor het leven. Wij vertrekken hierbij van de leefwereld van de kinderen. Wij willen hen uitdagen en verwachten een actieve inbreng. Kwaliteit vinden wij belangrijk. Daarom werken wij vernieuwend en geloven wij in ervaringsgericht leren. Wij hanteren afwisselende werkvormen en experimenteren met projecten. Vanzelfsprekend investeren wij in een verzorgde accommodatie en moderne leermiddelen. Dat verdienen onze kinderen.

4 Samen maken wij school!

Wij bouwen aan een goede organisatie met gedreven medewerkers. Wij houden van orde en discipline. Daarom werken wij met duidelijke afspraken. Wij streven naar een sterke verbondenheid met alle partners: kinderen, ouders, personeel, directie, schoolbestuur, CLB, parochie, buurt, gemeente, politie, scholengemeenschap, secundaire scholen, ... Zo bouwen wij aan een school waar iedereen zich goed voelt.

Samen maken wij school. Je doet toch mee?